

גבורת האומה ועוז רוחה

מתוך דברים של מ"ר הרב צבי ישראל טאו שליט"א

לאחת ממושכות החילים הי"ד

הכאב הוא גדול, ויחד עם זה צריך לדעת שהמאבק הוא על הגבורה, על גבורת האומה ועל תקומתה. הם רוצים להשפיל את רוחנו, שנש��ע בדכאון ובازלת יד. המאבק היא על גבורת ישראל ועל כבוד ישראל. הם מנסים לעשות לנו מעשי זועה, הם רוצים להשפיל את רוחנו, להפילנו בעצבון ובדכאון, ולהפסיק את הצמיחה של גבורת האומה וכבודה, את מסירות הנפש הזאת.

במגילת אנטטיוכוס כתוב על המאבק של המכבים: "על זה יצאו חמישה בני מתחיה ביום זהו וילחמו בעמים, ויהרגו בהם הרוג רב, ויהרג מהם יהודה. באותו שעה, כאשר ראו בני מתחיה כי נהרג יהודה, שבו ויבוואו אל אביהם. ויאמר להם: למה שבתם? ויענו ויאמרו: על אשר נהרג אחינו, אשר היה חשוב ככולנו. ויענן מתחיה אביהם ויאמר אליהם: אני יצא עמכם ואלחם בעמים פן יאבדו בית ישראל" - המאבק הוא על עם ישראל, על כבוד ישראל, על גאון ישראל ועל גבורת ישראל, על גבורת האומה ההלכת ושבה וחזרת לאיתנה. "ואתם נבהלתם על אחיכם" - הבלה אינה לטובה, היא רעה. "זאתם נבהלתם על אחיכם" - זה בדיקת מה שהם רוצים היום, להבהיר אותנו בכל מיני מראות זועה. "ויצא מתחיה ביום ההוא עם בניו, וילחמו בעמים. ואלקי השמיים נתן כל גיבורי העמים בידם, ויהרגו בהם הרוג רב כל אחוזי חרב וכל מושבי קשת, שרי החיל והסגנים, לא נותר בהם שריד, וינסו שאר העמים למדינות הים" וכו'.

באגרות הרניה מובאים דברי הרב בהספדו על קדושי הפרעות. הרב אומר שאל תיפול רוחנו בגל צהלה המרצחים הנבלים, אלא עליינו לדעת, לזכור ולהבין, שקדושינו הגיבורים חידשו את רוח הקודש של האומה כולה. בחוץ לארץ, בಗלות, היו לנו כוחות פרטיים, יקרים, חשובים וקדושים, אבל לא היה לנו רוח הקודש. אולם בתקופתנו, תחייתנו היא תחיה של רוח הקודש של האומה הקם לתחיה, ועל כך אנו נאבקים. כאשרנו מסתכלים על הנופלים עליינו לדעת שהם הקדושים הגיבורים שהhidשו את רוח הקודש של האומה כולה בדים הקדש אשר נשפה, והרוח הזה ילווה את החיים, את הגיבורים ואת הלוחמים, ואנחנו נמשיך בכל עוז. לכן, אומר הרב, שעל גיבורים כאלה, שנפלו בעת כזאת, במלחמה ובמאבק עם הגויים, לא בוכים. "אין בוכים על מיתת גיבורים הם מקדשים את האומה ומחזקים את רוחה" (אגרות הרניה חלק ה, עמ' שכת). ודאי שבאופן פרטי אנו מתמלאים כאב, צער ויגון, אולם אנו מתמלאים בזקיפות הקומה ובגבורה של רוח האומה. על כך אנו נאבקים - שלא תיחלש חילתה רוח האומה, התפוגג או תיפסק, אלא שתלך ותתזק בכל עוז, על אף כל הקמים עליינו ומנסים להשפילה.

תהיו אתם מהגיבורים שרוחם לא נשבר. עם הכאב האיש឴ תעברו מיד למרכז המאבק שבינינו ובין אומות העולם בדורות אלה - מאבק על רוח ישראל, על תקומת ישראל, על תחיית ישראל. אצל רוב האנשים במודע אנו נמצאים רק בפזה של תחיית הגוף הלאומי, אולם אנו נמצאים במעבר יותר איתן ועמוק לפזה של תחיית הקודש, ואחרי הגיבוש של תחיית הגוף - תפזרץ מתוך הנשמה המודעת של ערכה הקדוש, ותבוא התחיה של רוח העם, של קדושת העם, ותבנה התפיסה שעם ישראל הוא עם קדוש.

התהיליך של התקופה הזאת הוא מעבר מצוינות של חיל, שהלכה ונחלשה, לציווית של קודש. כל הניסיונות להפילנו בכל מיני תועבות של אובדן הזהות, של חומרנות ופריצות - "שמנת, עבית, כשית" - גורמים להיסח הדעת ולתרדמת, ועכשו אנו חוזרים לעוז המקורי שלנו, בither עמקות וביתר גובה, מתוך גובה הקודש. אשריכם שיש לכם את הרוח הזאת.

כך הוא מהלכה של הגאולה - בתחילה בנין הגוף, בנין החול, ולאחר מכן הופעת הנשמה, כמו מהלך חי האדם מלידתו, שהגוף קודם לרוח. הנשמה קדמה לכל והיא מחייה אותנו, ובסופה של דבר הכל הולך לקראת הופעתה, בכל הודה ויפעתה, בכל עוזה ותפארתה.

הרב אומר באורות (אורות התהיה לב, עמ' עט) שאנו נמצאים בתקופה של מעבר מכנסת ישראל לתפארת ישראל. עליינו לדעת שם ד' נקרא עליינו. בינתיים, בתקופת המעבר, יש זעוזים רבים, "טולא דכופיתא דחמריה", אבל כל מגמתנו היא העוז, תחיתת האומה השלים במלוא עוז תפארתה. לתהיליך הזאת אנו שייכים. המעבר מהחול לקודש, שהוא הנושא של תקופתנו, אינו כדי לאבד את החול אלא כדי להשיב לתחיה גם את החול. כל הפעולות המעשיות - הצביאות, הכלכליות והלאומיות תתחיינה ממוקור השראת הקודש.

עליינו להתחזק באמונה עתנו, בהבנת העניין של ציפיות הישועה, כפי שלימדונו מרן הרב צצ"ל ורבנו הרב צבי יהודה צצ"ל, ולאחו בכל עוז ועומק של אמונה, שיכות ומסירות נפש. ומהגיבורים הקדושים שנפלו, נפיק גבורה בכל תפיסתנו ובכל שאיפתנו, בכל ציפיות הישועה שלנו ובבודאות שותפותנו ברוח הקודש של האומה, במלוא עוזה, הホールכת וצומחת לעינינו.

ד' אתם. תחזיקו את העמדה כפי שלימדונו רבותינו, ותמשיכו ותקחו חלק
בעוז ובתפארת של בניין האומה במהלך צמיחת גאותה.

כל נשמות הקדושים, קדושי ישראל וגיבורייו, מצויות על כנפי השכינה.
רוממות קדושת ישראל, קדושת הכלל, נשמת הכלל, שהיא שורש של כל
הנשמות, היא הנותנת להם את העוז ואת הכח, את האמונה הגדולה ואת
מסירות הנפש הגדולה - בין אם מכיריהם הם את מקור עוזם ובין אם אינם
מכירים - למסור את דםם ואת חייהם לשם רוח הקודש של האומה ההולכת
וצומחת, כדי שתהא במלוא עוזה ותפארתה.

©
כל הזכיות שמורות



ירושלים ה'תשפ"ד